

HET KERKGEBOUW

In 1843 is de Vermaning gebouwd (Rijksmonument).

Het bestaat uit de kerk, Mennozaal en een zonnig terras.

Het interieur van de kerk is zo ingericht dat het niet alleen geschikt is voor de zondagse diensten, maar ook voor andere kleinschalige bijeenkomsten. De kerk biedt plaats aan 150 personen.



Onlangs heeft de gemeente een vleugel aangeschaft, maar beschikt ook over een kerkorgel. Op verzoek kan de kerkzaal worden gehuurd.



DE MENNOZAAL

Dit is een prima ontmoetingsgelegenheid voor allerhande activiteiten en om bijvoorbeeld, kinderfeestjes, jeugdclub, verjaardagen en jubilea te vieren. Hierbij kunt u ook gebruik maken van een eigen keuken met inrichting en toiletgroep. Capaciteit: 50 personen.



De achtervolgde martelaar Dirk Willems van Asperen broeiert zijn achtervolger uit het ijs te redden. (T. van Braagt: Martelaren Spiegel 1685)

Doopsgezinde Gemeente Berltsum



Welkom!

3
GEMEENTE
Berltsum

Vermaningstrijtte 3,
9041 BR Berltsum

ONZE VISIE

De Doopsgezinde Gemeente Berltsum werkt vanuit het Evangelie en het beleidsplan "Levende Stenen".

De bedoeling hiervan is dat het ons niet alleen om de instandhouding van het kerkgebouw gaat, maar dat we present willen zijn binnen de dorpsgemeenschap en regio. Geheel in de lijn van het Evangelie willen wij meer vormgeven aan het omzien naar elkaar binnen de vredesgemeente.



PELGRIMAGE

Wereldwijd zijn er steeds meer Doopsgezinden op zoek naar hun "roots" in Friesland. Wij verwelkomen de pelgrims en andere belangstellenden die naar Friesland komen. Wij proberen zoveel mogelijk informatie te verstrekken aan een ieder die daar behoefte aan heeft. Door bezoeken en internet is er een internationaal netwerk tot stand gekomen.

VERBINDING

Het gemeente-zijn komt tot uitdrukking in het leggen van nieuwe en onderhouden van bestaande verbanden.

Dit ziet u terug in de ontmoetingen zoals de leeskring, zusterkring, gesprekskring, filmavonden, discussie,

Ulezingen, concerten en het bieden van een gastvrij onderdak.

Want niemandt en kan een ander fondament leggen dan 't gene geleght is, 't welck is Jesus Christus.

Kor. 3:11 Tijdspreuk van Menno Simonsz.

GESCHIEDENIS

De Doopsgezinde Gemeente van Berltsum heeft haar wortels diep in de historie. Er zou al een gemeente geweest zijn vóór 1550. De Berltsumer Doopsgezinden wilden een zuivere gemeente zijn en streefden naar een radicale reformatie naar nieuw-testamentisch voorbeeld, de gelovigendoop inbegrepen.

De wereldse overheid moest ieder gezag over de kerk kwijt, gemeenten moesten zelf hun predikanten benoemen. Leken konden ook predikant zijn, een ieder was priester. De Doopsgezinden waren tegen het afleggen van de eed en tegen geweld, bovendien wilden ze geen overheidsfuncties bekleden. Niet vreemd is dan ook dat de eerste bekende Vermaning (Buorren 61) voor ieders zicht werd weggestopt. Doopsgezinden werden immers getolereerd. Dit veranderde bij de komst van de Fransen in de 18e eeuw. De kleine gemeente gevestigd in de timmerwinkel dacht na over een eigen nieuwe Vermaning. Met behulp van ds. Van de Goot en Blaupot ten Cate kwam deze er aan de Vermaningsstrjitte 3. Een eigen pastorie op stand volgde in 1873. Woelige tijden, 'ups' en 'downs' heeft de gemeente meegemaakt, maar nog steeds draagt zij haar 'steentje' bij aan de huidige samenleving.



De Doopsgezinde gemeente Berltsum maakt deel uit van een wereldwijde broederschap, waarbij er, o.a. in de Verenigde Staten, Canada en Duitsland, bloeiende gemeentes zijn ontstaan. Momenteel is er sprake van een grote groei van Doopsgezinden in Afrika, Zuid-Amerika (Paraguay) en Azië. Het aantal Doopsgezinden wereldwijd is ver boven het miljoen gestegen.



Wereldwijde broederschap MCC.

KERKDIENTEN EN LIDMAATSCHAP

Regelmatig houden wij onze kerkdiensten in afstemming met de Doopsgezinde zustergemeente in St Annaparochie, onder leiding van wisselende voorgangers en lekenprekers. Iedereen die Jezus Christus als Heer belijdt en daar naar leeft maakt deel uit van de Gemeente van Jezus Christus. Het is goed voor U te weten dat iedereen, tijdens elke dienst of viering, bij al onze activiteiten van harte welkom is! De aankondigingen van de kerkdiensten wordt bekend gemaakt in 'Op'e Roaster, de website Berlikum.com en Stimulans-Fundament (het kerkblad van de Doopsgezinde Gemeente).

STICHTING VRIENDEN VAN DE VERMANING

Om de exploitatie van het gebouw mogelijk te blijven maken is de Stichting "Vrienden van de Vermaning" opgericht. Doel van de Stichting is om zoveel mogelijk activiteiten te organiseren in het kerkgebouw. Een Vriend van de Vermaning is iemand die actief met ons meedekt en een bijdrage levert aan de activiteiten.